

In spraak voor commissie Milieu, Mobiliteit en Economie

Voorzitter, Leden van de commissie, aanwezigen

Mijn naam is Willem van der Goes, ik ben 16 jaar en opgegroeid op Landgoed Maarsbergen.

U beslist hier over onze toekomst. Daarom ga ik ervan uit dat u mijn droom wilt kennen.

Groot dromen, moet je durven, ik ben niet bang aangelegd, dus dat durf ik.

Wij vragen u om het ook te durven. Laat ik u vertellen, groot dromen kost een paar nachten langer maar je krijgt er veel voor terug.

Ik droom over de Bos Beek variant. Een variant waarvan wordt gezegd dat hij vele miljoenen duurder is dan zijn gehandicapte broertje de westvariant. Dat hij zoveel duurder is, is niet echt zo, maar daar ga ik het niet over hebben. Dat komt nog ter sprake/ heeft meneer Hartvelt al gezegd.

Ik droom over een visie voor Maarsbergen; velen gingen u voor: Ridder Fulco bouwde in 1100 zijn kasteel op een hügje op de overgang tussen Heuvelrug en Vallie. De Abt van Berne liet de woestenij ontginnen. In 1852 kreeg Maarsbergen een station. Meneer Dubois stichtten in 1882 een kerk en later een school.

Soms komen dromen niet uit. Er kwam geen rondweg langs het oosten. We kregen een hondenklui in ons historisch park. Dromen kunnen ook nachtmerries worden. Maarsbergen met de westvariant over 20 jaar. Het werd tóch een slordige 10 miljoen duurder en het werkte tóch niet. De bewoners van de Engweg zijn vertrokken. Maarsbergen loopt langzaam leeg. Maarsbergen wordt een spookdorp. Hadden we maar... wie had dit toen zo bedacht... Kon dat dan toen niet anders?

Niet doen, niet zo dromen en ik draai me nog een keer om. Ik droom over het beste voor Maarsbergen. De Bos Beek variant. De Bos Beek variant geeft Maarsbergen een hart in het dorp.

Vanaf het moment dat ik mij naar de Merseberchschool heb geworsteld, vanuit de auto, of achterop de fiets, tot het moment van vandaag, verwonder ik mij over het dorp dat Maarsbergen is. Ik verbaas me over de mensen die een ruzie tegen elkaar opzetten. Kan dat niet anders?

Jawel, de N226 kán onder de grond. De N226 kán uit het dorps hart. Nu, eindelijk is de kans daar. De bos beek variant geeft ons een hart in ons dorp, een hart dat veilig en rustig is. Waar je vrij kunt ademen. Een dorpsplein voor de kerk, herstel van de historische kern. Ik droom over een dorpsplein met verschillende winkeltjes, wellicht weer een cafe waar ik op het terras met m'n vrienden een biertje pak, later blikken we daar terug op wat nu toekomst is. Waar vrienden van achter de kerk, en vrienden van de Engweg op de fiets naar toe kunnen komen. Vindt u dat we teveel vragen? Hoeveel teveel? 1 miljoen? 10? Of 15? Ik heb geen idee.

Ik droom dat u het lef heeft om ons te laten leven.