

Inspreken bij de provincie nav UPLG en kaderstellende notitie

Geachte leden van de provinciale staten van Utrecht.

Mijn naam is Eric Hadderingh en ik ben voorzitter van de Gebiedscoöperatie Stichtse Vecht.

Als coöperatie zijn wij nauw betrokken bij het welzijn van onze leden.

Wij maken ons dan ook grote zorgen over hetgeen nu voorligt. Het UPLG en ook de kaderstellende notitie.

Alles ademt nog de misplaatste en bijkans hysterische bezorgdheid van het demissionaire kabinet. Inmiddels lijkt er een meer nuchtere kijk op de cijfers en natuur te zijn gekomen. Kijk daarvoor maar naar het hoofdlijnenakkoord.

In onze ogen staat de natuur niet op omvallen. (technisch kan dit trouwens ook niet). Ook de kijk op het stikstofprobleem is aan verandering onderhevig. Dit is goed voor onze gehele maatschappij. Er kan dan weer gebouwd worden bijvoorbeeld. En zo zijn er nog wel meer zaken die om bijstelling vragen.

Maar nee, de provincie wil graag in de hoogste versnelling doorgaan met de voorgestelde maatregelen. Dit terwijl het aantredende kabinet veel veranderingen wil gaan aanbrengen. Ook financieel is er veel onduidelijkheid.

Als we dan toch even naar de inhoud gaan kijken vragen wij ons af hoe de provincie zich voorstelt dat boeren op een normale manier hun boterham kunnen verdienen? Ze heeft haar mond vol van perspectief voor de landbouw, maar in alles ademt het UPLG een diepgeworteld wantrouwen richting het reguliere boerenbedrijf. Wij zien totaal geen toekomstig verdienmodel. Enkel een aantal mistige vergezichten doemen op. Maar heeft de provincie samen met de boeren weleens alles doorgerekend?

Realiseert u zich dat wanneer er geen boeren meer zijn dat iedere inwoner heel veel geld moet gaan neertellen voor het onderhoud van de natuur. Of schrappen we de natuur dan maar?

Een boerenbedrijf is geen spreadsheet waarin naar hartenlust door de overheid in geschrapt kan worden. Achter dat spreadsheet gaat een boer en

zijn familie schuil. Zij zorgen vaak al voor generaties voor het land en ons voedsel. Dat doen zij met veel liefde en compassie. Zij zijn geen ecoterroristen en dierenbeulen zoals ze regelmatig worden afgeschilderd. Juist onze boeren verzorgen hun dieren en ons landschap waar we iedere dag zo van genieten. Dat is ook logisch. Een taxichauffeur gebruikt zijn auto ook niet als botsauto.

Onze voedselzekerheid komt zonder de inzet van onze boeren in het geding. Het nieuwe kabinet ziet deze voedselzekerheid als een speerpunt van haar beleid. Zelfs de naam van het ministerie wordt gewijzigd in het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). We mogen niet afhankelijk zijn van het buitenland. Daar zijn we het wel over eens. Maar op deze wijze maakt de provincie het boerenbedrijf in deze provincie wel heel ingewikkeld.

Met onze natuur gaat het eigenlijk best goed. Zelfs Louise Fresco zegt onomwonden dat onze natuur best tegen een stootje kan en zich in uitstekende staat bevindt. Momenteel is de redenatie dat wanneer er in een gebied 1 micro-organisme uit de lijst ontbreekt het hele gebied rood wordt gearceerd wat betekent dat het met het hele gebied zeer ernstig gesteld is. Dit kan en mag niet bedoeling zijn. We moeten daar realistisch mee omgaan. Laten we samen het gebied ingaan en ter plekke onderzoek doen naar de kwaliteit.

Wij, als gebiedscoöperatie, vragen u dan ook om een pas op de plaats te maken en te wachten op de nadere beleidsvoornemens die voortvloeien uit het hoofdlijnenakkoord.

Om daarna met elkaar te kijken welke maatregelen er uitgevoerd moeten worden, hoe we dat met elkaar kunnen doen en met welke middelen.

Tot slot wil ik u meegeven dat wij drommels goed weten dat er veranderingen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat onze mooie provincie ook voor de toekomstige generaties zijn pracht blijft behouden voor mens en natuur.

Er is een vertrouwensbreuk die overwonnen moet worden. U dient ook te vertrouwen op de inzichten en kennis van onze boeren en niet alleen naar een papieren werkelijkheid te kijken.

Laten we samen aan oplossingen werken. In vertrouwen.

Maar laten we niet overhaast besluiten nemen waar we later spijt van kunnen krijgen.

Bezint eer ge begint.

Hartelijk dank.